

reningsborg

framtidstro

En tidning från Reningsborg – 2025



Hållbarhet med människan i centrum

reningsborg

RENINGSBORGS VISION

”Ett hållbart samhälle där varje människa känner framtidstro.”

VÄRDEGRUND

Hållbarhet med människan i centrum

Vi är delaktiga i att skapa ett hållbart samhälle; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi tror på möjligheten till både personlig och samhällelig förändring som ett resultat av vårt arbete.

Relationsskapande arbetssätt

Vi tror att relationer är grunden för all förändring. Vi eftersträvar ett lyssnande och stöttande ledarskap. Vi uppmuntrar och stärker människor till att utveckla sina förmågor och sin potential. Vi förmedlar hopp och framtidstro genom att tillsammans arbeta för en positiv förändring i människors liv.

Solidaritet och inflytande

Vi tror på alla människors lika värde och vill bidra till bättre livsvillkor och en meningsfull tillvaro. Vi vill att varje människa vi möter, barn som vuxen, ska få utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv.

Gemenskap och inkludering

Reningsborg vilar på kristen grund. Vi tror att mångfald berikar och vill skapa en gemenskap där alla får en plats och där människor får möjlighet att blomstra. Vi vill vara inkluderande och möta varandra med respekt för våra olikheter och med en vilja att förstå.

Ansvar och lojalitet

Vi tar ansvar för våra handlingar och förvaltar de resurser som anförtrofts oss med omsorg och transparens. Vi ska vara professionella, kompetenta och lojala mot vårt uppdrag.

Reningsborgs värdegrund är våra gemensamma normer och förhållningssätt. Den förtydligar våra värderingar och fungerar som en etisk kompass i det dagliga arbetet och för utvecklingen av verksamheten.

Värdegrunden ska stärka vår kultur och Vi-känsla och är en del av vår gemensamma vardag. Den tydliggör hur vi genomför vårt arbete, hur vi bemöter varandra och förhåller oss till vår omvärld.

Tillsammans skapar vi framtidstro

Vad är det som händer?

I dessa tider är det en högst relevant fråga som de flesta av oss ställer sig. Frågor om världen, vårt samhälle, hur vi relaterar till våra medmänniskor, bara för att nämna några saker. Hur gör vi oss rustade för möta livsomvälvande förändringar?

Den som känner mig vet redan att jag flyttade fram och tillbaka mellan Hong Kong och Sverige flera gånger under min uppväxt. Den typen av förändring är inte självklart något som är bra för ett barn men på något sätt anpassar man sig till nya miljöer och förändrade förutsättningar gång på gång. Jag har fått kämpa med konsekvenserna av detta på olika sätt, bland annat med psykisk ohälsa, men det har också också gett mig redskap att hantera stora förändringar i livet. Jag gillar förändring, utveckling och att se nya möjligheter, men jag är helt beroende av att vara i rätt sammanhang. I mig själv är jag oerhört skör men tillsammans med andra kan jag blomma och jag älskar att se andra göra det också.

Jag är helt övertygad om att vi mer än någonsin behöver sunda och inkluderande sammanhang för att klara av de förändringar vi möter idag. Vi behöver välkomnande mötesplatser, viloplatser och andningshål i det samhälle vi lever i. Vi behöver platser där vi blir sedda och omfamnade för dem

vi är. Vi behöver vaccineras gång på gång med

medmänsklighet, godhet, tålmod, vänlighet och kärlek. Annars är risken stor att vi tar till oss lögnar som sanningar och att vi medvetet eller omedvetet stänger av. Våra hjärtan riskerar att bli hårda och vi kan förlora förmågan till medmänsklighet och empati. Vi behöver påminna varandra om att det som sägs och görs av flera makthavare idag har sin grogrund och drivkraft i helt andra ord; makt, pengar och egoism. Nationalism och fascism är verkliga krafter idag, krafter som håller på att montera ner demokratin steg för steg. System som ser allt i svart och vitt, där historia förvanskas och där man skapar sina egna sanningar.

Inte bara en arbetsplats

Jag började jobba på Reningsborg 2015. Det första som hände var att vi tog beslut om att ta emot ett 70 tal ensamkommande barn från världens olika konflikthårdar. Är det någon som vet vad drastiska förändringar i livet innebär så är det dom. Vi och andra organisationer gjorde allt vi kunde för att skapa trygghet och stödja dem i att bearbeta sina trauman som de hade med sig. För vissa har det gått riktigt bra men vi har svikit alldeles för många. Vi möter flera av dessa ungdomar än idag. Här på Reningsborg har dom ett sammanhang och en meningsfull vardag men när allt annat är kaos räcker det inte alltid till. Det är smärtsamt när unga vill göra skillnad, vill betala skatt, vill bli en del av Sverige men inte får det. Vad var det som hände?

De senaste åren har vi tagit emot medmänniskor från Ukraina som också har blivit en del av Reningsborgsfamiljen. Vi vill inte bara vara en arbetsplats, vi vill vara en mötesplats, en trygg plats

”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder och syster mer”

Stig Dagerman

över tid, även efter man har flyttat ut eller fått sin placering i någon av våra verksamheter avslutad. Vi vill ge verktyg att klara hela livet, inte bara arbetslivet. Vi ser också behovet av att finnas till för barn och unga och deras föräldrar. Vi vill ge även dem verktyg för livet så de kan komma ut ur det utanförskap och den otrygghet som många av dem känner.

Återerövra ordet solidaritet

Jag tänker på vårt namn, Reningsborg. Att vi startade i ett gammalt reningsverk är en del av betydelsen av namnet men jag tänker framförallt på ordet borg. Borgen symboliserar en trygg plats som stänger ute olika typer av faror. De medeltida borgarna var ju sällan skydd för de som verkligen behövde det utan för de privilegierade. Vi vill vara en annan sorts borg. Vi vill vara en borg för alla som behöver någon att stödja sig mot, en plats där vi kan dela livet. Samtidigt måste vi vara en plats som stänger ute alla former av diskriminering, antidemokratiska krafter, maktmissbruk och uppdelning i vi och dem. Vi behöver återerövra ordet solidaritet! Vi kan inte tysta se på när världen håller på att bli tokig. Vi som organisation får aldrig glömma bort varför vi finns till och för vem.

MIKAEL ALBERTSSON,

Direktor, Reningsborg



Våra secondhandbutiker

Välkommen till Reningsborgs secondhandbutiker

Här kan du fynda hållbart samtidigt som du stödjer hjälpinsatser i Göteborg och utomlands.

Läs mer på reningsborg.se



Följ oss på sociala medier

INSTAGRAM:
[@reningsborg](https://www.instagram.com/reningsborg)
[@reningsborgsecond](https://www.instagram.com/reningsborgsecond)



FACEBOOK
[facebook.com/reningsborg](https://www.facebook.com/reningsborg)

WIESELGRENS-PLATSEN

Wieselgrensplatsen 24
Tel: 031-16 66 00

Försäljning

Tis 12.00-17.00
Tors 12.00-17.00
Lör 11.00 -15.00

Prylinlämning

Mån & ons 08.00-16.30
Tis & tors 08.00-17.00
Fre 08.00 -15.00
Lör 11.00-15.00
Sön 10.00-14.00

FRÖLUNDA

Reningsverksgatan 1
Tel: 031-47 3000

Försäljning

Ons 15.00 -19.00
Lör 10.00 -14.00

Prylinlämning

Mån-fre 08.00 -20.00
Lör 10.00-19.00
Sön 14.00 -19.00



ANGERED

Angeredsvinkel 9
Tel: 031-330 2630

Försäljning

Ons 11.00-16.00
Lör 10.00-14.00

Prylinlämning

Mån - tors 08.00-16.30
Fre 08.00-15.00
Lör 10.00-14.00

NY MAJORNA

Slottskogsgatan 1
Tel: 031-15 66 67

Försäljning

Tis-tors 10.00-18.00
Fre-lör 11.00-15.00

Prylinlämning

Tis-tors 10.00 -18.00
Fre-lör 11.00-15.00

PARTILLE

Laxfiskevägen 4a
Tel: 031-47 90 10

Försäljning

Tis 11.00-15.00
Tors 11.00-15.00
Lör 10.00-14.00

Prylinlämning

Mån-tors 08.00-16.00
Fre 08.00-14.30
Lör 10.00-13.30



Bli volontär

Vill du dela med dig av din tid, kunskap och engagemang till oss på Reningsborg? Som volontär hos oss får du många spännande och givande möten med människor samtidigt som du gör en värdefull insats för att skapa gemenskap och sammanhang.

Läs mer på reningsborg.se eller skicka en intresseanmälan till info@reningsborg.se

Vårt arbete i Göteborg...

☕ CAFÈ AU THÈ

Café au Thé är ett café som förutom att servera god mat och fika även erbjuder arbetsträning och praktik som syftar till att hjälpa människor ut i arbetslivet.

♥ TRYGGHETSVÄRDAR

Reningsborg har i samarbete med Länsförsäkringar trygghetsvärdar på flera skolor i Göteborgsområdet.

🚗 DÄCK & TVÄTT

Däck & Tvätt är en biltvätt och däckbytesverkstad som skapar arbete och framtidstro för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.

👨‍👩‍👧 BARN, UNGA OCH FAMILJ

Reningsborg driver en långsiktig och riktad satsning med barn och unga i Göteborg.

M MÖTESPLATS RANNEBERGEN

Mötesplatsen vill vara att vara en plattform som ger ökade förutsättningar för de boende i Rannebergen att påverka sitt eget liv och sin egen livssituation.

🏠 BOENDE

Reningsborg driver ett vandrarhemsboende för nödbistånd och boenden för flyktingar från Ukraina



och i utlandet

Reningsborg driver tillsammans med våra partners olika typer av insatser i Rumänien, Serbien, Moldavien, Eswatini och Polen.

Läs mer om vårt utlandsarbete på sida 37–42 och på reningsborg.se



”Vi vill ge barn och unga förutsättningar att lyckas”

Jakob och Julia är två av ledarna för Reningsborgs eftermiddagsverksamheter; Fritidsborg och Studieborgen. Verksamheterna är ett led i en långsiktig satsning att följa barn från mellanstadiet och tio år framåt. Syftet med satsningen är att skapa meningsfullhet, stärka hopp och självkänsla och förbättra hälsan hos barn. Vi vill möjliggöra möjliggöra för barn att må bra, klara skolan och komma ut i arbete eller vidare till högre studier.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Jakob och Julia är vänner sedan tidigare och flyttade båda till Göteborg för att studera. Julia kommer från Dalarna och flyttade till Göteborg med sin man 2019. Ingen av dem kände till Reningsborg sedan innan men fick tips om studentlägenhet på Reningsborg. Julia har läst hälsopromotion och läser just nu en master i kostvetenskap samtidigt

som hon jobbar deltid på Reningsborg med barn och unga.

Jakob kommer ursprungligen från Trollhättan. Efter gymnasiet gick han ett år på folkhögskola och jobbade därefter som ungdomsledare i två år. Han flyttade sen till Göteborg, för att studera till lärare i biologi och teknik. Genom Julia fick Jakob och hans fru

tips om studentboendet och även de fick en lägenhet under studietiden. Som student bidrar man som volontär till Reningsborgs arbete. och på så vis kom både Julia och Jakob in som ledare i arbetet med barn och unga.

Båda har ett starkt engagemang för barn och ungdomar. Jakob berättar att han alltid haft mycket engagemang i

kyrkan och varit ledare i olika verksamheter. ”Det har alltid varit naturligt att hjälpa till på olika sätt”, menar han. Julia håller med. ”Jag har haft så många fina ledare och förebilder under min uppväxt, säger hon, jag vill ge fler barn samma möjligheter som jag fått.”

Fritidsborg är en eftermiddagsverksamhet en dag i veckan för barn i mellanstadieåldern. Syftet är att skapa en meningsfull fritid genom olika typer av aktiviteter. ”Vi ledare träffas en timme innan och förbereder eftermiddagens program, berättar Jakob. Barnen kommer ju direkt från skolan så vi börjar alltid med mellanmål innan vi har en samling och sätter i gång dagens aktiviteter.”

”På Fritidsborg är värdegrundsarbete och människosyn i fokus, fortsätter Julia, bland annat samtalar vi mycket om hur vi är mot varandra. Vi vill motverka utanförskap och strävar efter att alla barn ska känna sig sedda och värdefulla.”

Trygghet

”För de yngre barnen handlar mycket om att lära sig lyssna på varandra, att samarbeta och respektera andra, säger Jakob. Lekar och olika aktiviteter är viktigt för sammanhållningen och att lära sig interagera med varandra. Med de äldre barnen kan vi ha mer samtal kring livskunskap. De får skriva anonyma frågor som vi sen pratar om, till exempel vad man gör om man mår dåligt, frågor kring psykisk ohälsa, mobbning, kriminalitet med mera.”

”Det är fint att se att de är så trygga med oss, säger Julia. Från andra vuxna i barnens nätverk har vi fått höra att flera av våra barn har sagt till dem att Fritidsborg har varit livsavgörande, det är häftigt. En del av barnen har mycket attityd och svårt att hålla koncentrationen och lyssna. De är vana vid att bli utskällda. När vi lärt känna dem kan vi ledare hitta nycklar



för att nå fram till dem. I stället för att skälla på dem pratar vi med dem om hur vi kan göra för att få det att funka och gemensamt komma fram till en lösning. En viktig aspekt är att vi alltid försöker vara många vuxna när vi har våra träffar. På så vis har vi tid att se alla barn.”

Jakob fortsätter: ”för en del av barnen har musiken varit en väg in. Någon kanske sitter och bankar på pianot, då kan jag fråga om de vill lära sig spela en låt, eller så sitter jag och spelar och någon av barnen kommer fram och sätter sig bredvid så spelar vi tillsammans. Vi har upptäckt att

” För de yngre barnen handlar mycket om att lära sig lyssna på varandra, att samarbeta och respektera andra.

det är väldigt viktigt att ge dem tid och uppmärksamhet en och en. De behöver den uppmärksamheten och att få lite egentid med en vuxen.

Många barn i dag mår dåligt och har det tufft. ”Det kan så klart finnas många anledningar till det, fortsätter Jakob. Familjesituationen spelar en stor roll och familjens ekonomiska



situation. Skolan är givetvis också en betydande faktor; om man trivs eller inte, om man hittar sin plats och om man har lätt eller svårt för skolarbetet.”

”Sociala medier tar en stor plats i barnens liv, säger Julia. Vi behöver sätta gränser för när man får använda telefonen, annars används den hela tiden. Då umgås de inte med varandra mer än genom skärmen. Via sociala medier kan du bli sedd och få bekräftelse men du är också väldigt utsatt, det förekommer mycket kränkningar och mobbning på nätet. Denna ständiga

” Vi har hopp för våra barn, att de inte ska hamna i gäng eller kriminalitet.

jämförelse med andra mår vi inte så bra av. Samtidigt är barn alltid barn, de flesta har stora drömmar och allt är möjligt. Sen finns det dem som tidigt säger ”jag är från orten, jag har inga möjligheter”. Dessa barn får vi försöka ge hopp och visa på att det finns möjligheter att lyckas trots sämre förutsättningar.”

Reningsborgsbussen

En av aktiviteterna på Fritidsborg under året har varit att hjälpa till att omvandla en gammal buss till ett vardagsrum. Barnen fick varsin ritning där de ritade upp hur de ville att bussen skulle se ut och vad den skulle innehålla, sen fick de presentera sina idéer för resten av gruppen. De fick därefter vara med och riva ut den gamla inredningen, bygga nytt och inreda efter sina ritningar. Nu är det ett mysigt rum för barnen att vara i där de kan ha filmkväll, spela spel eller bara hänga. I bussen finns också en hörna där man kan vara för sig själv, enligt barnens egna önskemål. ”Stoltheten är stor, säger Julia, de påpekar gärna att de varit med från start och fixat i ordning den.”

Studieborgen

”Vi har hopp för våra barn, att de inte ska hamna i gäng eller kriminalitet”, säger Jakob. Utbildning är viktigt, kan vi hjälpa dem genom skolan har vi kommit långt.”

”Genom det vi kallar Studieborgen har vi varje vecka läxhjälp för våra 7:or som vi sen följer allteftersom de blir äldre, berättar Julia. Hit kommer barnen

efter skolan för att träffa sina vänner, äta mellanmål, samtala om livet och få hjälp och stöd kring skolarbetet.

”Det är mycket på gång, säger Jakob. Under året kommer vi dra i gång en ledarskapsutbildning för de äldre barnen. Ett annat projekt som kommer utvecklas över tid är den app vi håller på att ta fram ihop med chalmers-studenter. Appen fungerar både som ett pedagogiskt spel och blir ett sätt för oss att kommunicera med barnen. Det hjälper oss också att administrera ett belöningsystem där de genom att exempelvis delta i läxhjälp, aktiviteter och utbildningar får poäng. Poängen kan sen bytas in mot olika typer av belöningar, exempelvis ett besök på Jumpyard, det blir konkreta mindre mål som i slutändan leder till något stort.”

”Målet med vårt arbete är att fortsätta stödja barnen genom och efter högstadiet, säger Julia. Vi kan exempelvis erbjuda praktik och sommarjobb i våra butiker och verksamheter, hjälpa till med övningskörning för körkort och liknande saker. Långsiktigheten är viktig, att hålla i hela vägen, avslutar hon.

Trygghetsvärd – en extra resurs i skolan

I snart 10 år har Reningsborg haft trygghetsvärdar på skolor runt om i Göteborg. De har som uppgift att vara en extra resurs på skolan och en trygg vuxen som ser och lyssnar in barnen. Tjänsten är möjlig tack vare Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som sponsrar Reningsborg med trygghetsvärdarnas löner. Lena är en av våra trygghetsvärdar och arbetar på Vättleskolan i Lövgärdet.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Lena kommer ursprungligen från Libanon och har bott i Sverige i olika omgångar innan hon flyttade hit permanent 2001. Hon har jobbat med många olika saker, bland annat i en syfabrik och på en förskola i Libanon och här i Sverige har hon bland annat drivit eget företag i 10 år.

Lena berättar att hon alltid har haft ett stort engagemang för barn. Redan i tidig ålder tog hon hand om syskon, var söndagsskolledare och ledde barnläger. Det engagemanget har hon fortsatt med

”Mitt viktigaste uppdrag är att få alla elever att känna sig sedda.”

sen dess. Det är alltid full fart och hon har mycket på gång samtidigt.

Lena började som trygghetsvärd på en skola i Bergsjön för 3 år sedan, hon tog sedan en paus på ett år och är nu tillbaka i rollen på Vättleskolan i Lövgärdet.

”Mitt viktigaste uppdrag är att få alla elever att känna sig sedda”, säger Lena.



Jag älskar barnen, de har sådan karaktär och är så fulla av liv. De känner förtroende för mig och kommer till mig när det är något.”

”Det är en stressad situation på skolorna idag, fortsätter Lena. Då är det bra att vi har olika roller, jag är inte låst på samma sätt som exempelvis en lärare är och kan lägga min tid där jag behövs bäst. Jag finns med i klassrummet, i korridorerna och på skolgården.”

Lena arbetar mest i årskurs fyra men har även varit en del med sexorna på skolan. Hon kan se att barnen växer upp i ett hårt klimat och många av barnen har svårt att hantera känslor. Det är också många privata konflikter som följer med in i skolan. ”Det behövs vuxna som sitter tillsammans med barnen och lyssnar på dem, säger Lena. Jag bjuder mycket på mig själv men jag är också en auktoritet, man måste kunna säga ifrån och sätta gränser för att det ska fungera.”

Även om det är mycket som ser mörkt ut och många barn som mår dåligt, känner Lena hopp för framtiden. ”Det finns så många fina barn, de kämpar och vill sköta sig. Många har självförtroendet men behöver en riktning och alla barn behöver bli sedda”, avslutar hon.



”Jag vill bli statsminister och vara med och påverka”

Raana är 17 år. Hon är full av kraft och har en tro på livet och framtiden. Hennes mål är att bli statsminister för att i framtiden kunna förändra samhället.

– Som statsminister har man mycket att säga till om och det behövs förändringar, säger Raana. Jag vill vara med och påverka.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Engagerad i samhällsfrågor

Raana brinner för samhällsfrågor. Hon är en mycket engagerad tonåring och väl insatt i frågor kring mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Hon är intresserad, rakt på sak och en förebild på sin skola men också på Fritidsborg, Reningsborgs fritidsklubb för barn från klass 4 och uppåt. Hon kom i kontakt med Reningsborg redan när hon var elva år då hon deltog i BRIS innovationslabb på Reningsborg. Sedan 2023 är hon engagerad som hjälpledare på Fritidsborg.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att barn blir sedda och hörda, säger Raana. Det har nog en del att göra med min egen uppväxt. Jag har bara haft en förälder i mitt liv. Min pappa stannade kvar i Somalia. Jag är mittenbarn av sju syskon och har inte alltid blivit sedd och lyssnad på.

Raana kom som sjuåring med sin mamma och sina syskon från Somalias krigszon. Det var på många sätt svårt att komma in i svenska skolan och samhället, men fotbollen blev

räddningen.

– Jag älskar fotboll och spelar i Askims damfotbollslag, berättar Raana. Det är en slags familj för mig.

Alla skall känna sig välkomna

Fritidsborg arbetar för att ge barnen verktyg för livet och livskunskap i olika former. Det kan vara genom lekar, utflykter och läger, men också genom att tillsammans samtala om viktiga ämnen som att respektera varandra och hur vi är mot varandra. På senaste lägret på Fritidsborg fick Raana hålla i en samling och berättade då om sin syn på just familjen.

– Jag vill få barnen att förstå att det inte bara är den biologiska familjen som är viktig, säger Raana. Man kan känna trygghet och gemenskap någon annanstans, exempelvis på Fritidsborg eller i ett fotbollslag.



Raana menar att det viktigaste är att umgås med barnen, att få dem att känna sig sedda och trygga. På Fritidsborg skall alla känna sig välkomna.

– Jag tror att många av barnen kommer påverkas positivt av tiden på Fritidsborg, fortsätter Raana. De kanske inte förstår det nu, men jag tror att de kommer ihåg det som en rolig och bra upplevelse. Jag hoppas och tror att vi kan ge barnen en bra syn på livet; att det är viktigt att vara snälla mot varandra och att bry sig.

Raana har genom sin kontakt med Reningsborg själv upplevt tryggheten i att ha vuxna omkring sig som bryr sig.

– Reningsborg betyder allt för mig! Här får jag chansen att vara med och bidra.

I många olika sammanhang får Raana också möjligheten att berätta om hur barn och ungdomar har det i vårt samhälle idag, hur de tänker och ser på framtiden.

– Jag är otroligt tacksam för den här möjligheten och jag kommer ta vara på den.

Samhällsklyftorna påverkar barnen

Som ung och aktiv samhällsförändrare med siktet inställt på politiken har Raana många tankar och idéer för framtiden. Hon vet hur det är att leva i ett utanförskap och växa upp i ett segregerat samhälle.

– Samhällsklyftorna påverkar barnen, menar Raana. De barn som har föräldrar som bott i generationer i Sverige har ett försprång. De har byggt upp någonting under väldigt lång tid, medan barn som kommer hit från andra länder skall försöka bygga upp sina liv på väldigt mycket kortare tid. Då är man inte på samma nivå.

– Men det finns mycket kraft i barn och ungdomar idag, fortsätter Raana. Vi är medvetna om det svåra i samhället och att vi har en stor press på oss, mer än våra föräldrar och generationen före, men vi är många som vill lyckas.



” Gör jag en liten förändring i någons liv så är det bra. Kan jag förändra i ett större sammanhang så är det också bra.

Satsa mer på unga

Raana menar att samhället borde satsa mer på unga, exempelvis genom större möjligheter för barn att idrotta.

– Jag vet inte vad jag skulle gjort om jag inte haft fotbollen i ung ålder. Många av barnen vi möter hade haft nytta av någon idrott och att kunna lägga sitt fokus på något annat än att göra dumheter.

Det är inte alltid att alternativet att syssla med idrott finns tillgängligt på platsen där man bor och ibland är kostnaden för att engagera sig i en sport för dyr för föräldrarna. Raana menar

att barn och ungdomar behöver hitta någonting de brinner för och att samhället behöver hjälpa till där.

– Många barn från utsatta områden har svårt att hitta på roliga saker, säger Raana. Det är lätt att jämföra sig med andra barn som kanske får åka utomlands och göra saker som oftast kostar pengar.

– Utan någon aktivitet så hänger man ute och då är det lätt att bli inlockad i exempelvis kriminalitet, fortsätter Raana. De erbjuder ju allt du inte har och då är det svårt att säga nej. Raana har inte tappat tron på samhället eller möjligheten att förändra och påverka,

men hon är starkt kritisk mot de politiker som inte håller det de lovar.

– Många politiker lovar mycket för att komma till makten och sedan ändrar de på allt de sagt, menar Raana. Jag är rädd för vad som ska hända med politiken i Sverige för det finns ingen tydlig riktning. Det känns inte som att man vet vart man ska. Jag är besviken på att politikerna inte är ärliga.

Fortsättning nästa sida

En förebild för andra

Idag går Raana på Amerikanska Gymnasiet och planerar att efter studenten åka och studera på college i USA. Hon fyller snart 18 år, men känner sig inte riktigt redo för vuxenlivet än.

– Jag vill fortsätta att studera ett tag till innan jag bestämmer mig för vad jag vill göra som vuxen, säger Raana.

Skolan har inte varit helt enkel för Raana. Hon lider av koncentrations-svårigheter och har svårt för vissa ämnen. Hon har kämpat i två år för att få rätt stöd och hjälp i skolan, men har ännu inte fått det.

– Man blir utmattad av att ropa

på hjälp hela tiden. Jag behöver bli lyssnad på av någon vuxen och få konkret hjälp. Jag är tydlig med vad jag behöver, men det finns många andra i skolan som har det svårt som inte vågar eller orkar kämpa. Man vill inte vara annorlunda än någon annan.

Raana är väldigt öppen som person. Hon låtsas inte inför andra utan säger som det är. Hon menar att många unga känner sig dömda, i skolan, hemma och på sociala medier. Allt skall vara perfekt nuförtiden och man vågar inte visa vem man verkligen är. I detta och många fler sammanhang är Raana en förebild genom sin

ärlighet och sitt engagemang för andra människor och för samhället i stort.

– Min förhoppning är att göra världen lite bättre, säger Raana, i smått som stort. Gör jag en liten förändring i någons liv så är det bra. Kan jag förändra i ett större sammanhang så är det också bra.

Ungdomar som Raana behövs i vårt samhälle. Ungdomar som tror på sig själva och som tror att förändring till det bättre är möjlig. Vem vet, i framtiden kanske vi röstar fram en kvinnlig statsminister med rötter från Somalia och med ett hjärta som brinner för Sveriges barn och ungdomar.

reningsborg

barn, unga & familj

Extraskola för elever med varaktig och oroande skolfrånvaro

Under läsåret 2024/2025 pågår ett samarbete mellan Centrala Elevhälsan Sydvest och Reningsborg, som går under namnet Extraskola. Syftet med satsningen är att bryta isolering och möjliggöra för elever med oroande frånvaro att närma sig skolan. Genom detta ges möjlighet att möta elevernas individuella behov och främja deras lärande, utveckling och hälsa för att i möjligaste mån hjälpa dem fram till en återgång till ordinarie undervisning.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Omfattande frånvaro är ett växande problem i svensk grundskola vilket får stora konsekvenser både för elever och deras familjer. Skolan och andra samhällsaktörer behöver därför agera

och hitta nya vägar för att elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Trots förebyggande, främjande och åtgärdande insatser för ökad skolnärvaro på elevers hemskolor finns

det elever med varaktig och oroande skolfrånvaro där man behöver hitta andra vägar för att stödja elevers återgång till skola och undervisning.

Gemensam värdegrund

Arbetet med Extraskolan bygger på en samverkan mellan utbildningsområdets rektorer, central elevhälsa och Reningsborg. Målet med samarbetet är dels ett ökat välmående och framtidstro för eleverna, dels att öka måluppfyllelsen för eleverna i deras lärande. Satsningen utgår från Skollagen och bygger på en gemensam värdegrund om alla elevers rätt till utbildning och trygghet. Extraskolan bedrivs i Reningsborgs lokaler. Genom att vara på Reningsborg har eleverna



fått chansen att testa på att arbeta med keramik tillsammans med Ateljé Spaljé, fått föreläsningar om hållbarhet och omvärldskunskap från Reningsborgs personal samt fått möjlighet till praktik. De har också fått ta del av gemenskapen i secondhandbutiken på olika sätt, exempelvis genom att vara med på förmiddagsfika och musikquizz.

Emma och Inge arbetar som specialpedagoger i satsningen med extraskolan.

”Problemet att barn inte klarar av att gå till skolan och sitter hemma har funnits länge och antalet ökar för varje år, berättar Inge. Anledningarna till hemmasittande kan vara många, det är tuffa krav i skolan med en ständig bedömning och betygshets. Man ska vara självgående, det förväntas av eleven att själv kunna söka upp och förhålla sig till kunskap. Det finns också en social press att passa in och bete sig ”rätt”. Normaliteten är väldigt smal idag,

fortsätter Inge, det är många som inte passar in i den, vilket leder till utanförskap på olika sätt. Den ökande psykiska ohälsan kan också vara en orsak.

” Att sitta hemma är väldigt destruktivt, det leder ofta till stor ensamhet.

Samtidigt ser vi att konsekvenserna av att sitta hemma är väldigt destruktiva, fyller Emma i. Det leder ofta till stor ensamhet. Det är en sorg och oro för hela familjen, vi får ha mycket kontakt med vårdnadshavande i vårt arbete. Vi behöver fånga barnen tidigare, det krävs ett bra samarbete med skola, familj, socialtjänst och andra instanser för att undvika att de hamnar utanför skolan.”
”Vårt uppdrag var från början att jobba relationsbyggande med eleverna, arbeta

med deras individuella skolarbete och att sedan vara en sluss tillbaka till skolan”, fortsätter Emma. ”Verkligheten blev en annan. Det har inte varit lätt att hålla skolundervisning, alla våra elever har olika ingång och förutsättningar. Vi har fått fokusera på måluppfyllelsen kring värdegrund i läroplanen. Det kan handla om att träna på att komma hemifrån, hitta morgonrutiner och att socialisera med andra. Det har blivit tydligt för oss hur individuellt det är. För en del av eleverna är själva skolarbetet svårt och ångestskapande, för någon annan kan det vara svårigheter med motivation eller sociala svårigheter, många gånger kan det vara en kombination av svårigheter. Många har varit hemma i flera år, då är det större uppförbacke”, menar hon. ”Det är väldigt viktigt att det är ett tryggt rum och att vi respekterar varandra, men i övrigt är vi väldigt tillåtande och flexibla. Vi vill skapa ett avslappnat och tillåtande klimat. Gemenskapen som vuxit fram mellan eleverna är fin och det märks att den är viktig för dem.”

”Vi har fina diskussioner kring det som händer i världen och om filosofiska frågor”, berättar Inge. ”Vi vill visa att det finns olika vägar att ta sig fram i livet, det är inte kört för att man inte klarat högstadiet på första försöket, det finns alternativa sätt att göra saker på.”

Sammanhang

”Möjligheten att vara på Reningsborg varit en stor tillgång”, säger Inge. ”Det är mer än bara ett hyresavtal. Här finns ett sammanhang som inte är skolan, där eleverna känner sig välkomna och får ett fint bemötande. De får möta många olika människor och öva sig på att socialisera. Flera av eleverna stannar kvar ett par timmar extra i veckan och gör praktik i Reningsborgs olika verksamheter, det är jättevärdefullt.”

”Det är en stor förmån att få så mycket extra tid med våra elever och få lära känna dem, de är fantastiska personligheter”, avslutar Emma. ”Vi ser att vi gjort skillnad för de elever vi har här.”

Framtidsspår – en alternativ gymnasiemiljö

– Jag vill jobba med barn och ungdomar i framtiden, säger Leyla. Jag vill bli en sådan person som jag behövde när jag mår dåligt i skolan. Jag vill ge tillbaka något av det jag fått här.

Leyla, Daniel, Frans och Dominik går alla på Allmänna linjen på skolan Framtidsspår. De har av olika anledningar haft det kämpigt med skolgång tidigare. Här får de, i en alternativ gymnasiemiljö, möjlighet att ta igen det de förlorat och rustas för framtiden.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Leyla fortsätter berätta:

– För mig började problemen i skolan redan på högstadiet. Jag hade inte de bästa lärarna och var hemmasittare i nära tre år. Jag fick plugga upp mina högstadietbetyg i efterhand för att komma in på gymnasiet. Men jag ville absolut inte plugga med dom som var yngre, det kändes skamligt på något sätt.

Leyla började istället arbeta, vilket blev räddningen och vägen ut ur hemmasittandet och ensamheten. Hon fick jobb via kommunen och de i sin tur tipsade henne om Framtidsspår.



Dominik, Daniel, Frans och Leyla

”Lärarna är inte så många och det gör att man kan skapa bra relationer. De lyssnar på oss elever.

Daniel har en annan väg in till Framtidsspår.

– Jag kommer från ett väldigt litet samhälle, säger Daniel. Jag var utstött och hade svårt att få vänner. Klivet in i gymnasiet blev för stort. När online-studierna infördes under covid blev det för krångligt för mig med det tekniska och jag mådde dåligt över att vara ensam hemma. Därför hamnade jag här.

Frans började i höstas och har kämpat med hemmasittande under större delen av både högstadiet och gymnasiet.

– Det hände en massa skit i mitt liv, berättar Frans, därför hoppade jag av skolan. Jag höll på att drivas till vansinne att bara gå hemma och aldrig träffa någon. Jag tappade helt förmågan att göra något fysiskt och behövde komma in i ett sammanhang.

Det gick bättre för Frans när han började läsa på distans. När han började på Framtidsspår blev även närvaron på plats bättre.

– Du har ju bäst närvaro i klassen nu, flikar Daniel in.

Individuellt stöd

Dominik flyttade till Sverige från Polen när han var 16 år. Han kom inte in på gymnasiet i Sverige och satt hemma i nio månader innan en studievägledare informerade honom om Framtidsspår. Nu har han varit elev här sedan 2022 och trivs med både lärare, studier och klasskamraterna.

– Jag tycker om tempot här och att kunna få individuellt stöd. De lärare



jag har här är de bästa jag haft i hela mitt liv, säger Dominik. De inspirerar mig till att bli något mer i framtiden.

Alla håller med om att arbetssättet och det individuellt anpassade stödet på Framtidsspår är bra och viktigt. Lärarna betyder mycket för eleverna och skapar en tillåtande miljö där var och en blir sedd utifrån sin egen förmåga.

– Det hjälper jättemycket att ha bra lärare som motiverar en, menar Dominik. Det

gör att även ämnen som man tycker är tråkiga eller svåra blir intressanta.

– Man kommer närmre lärarna här än på en vanlig skola, tycker Daniel. Lärarna är inte så många och det gör att man kan skapa bra relationer. De lyssnar på oss elever.

På grund av deras tidigare erfarenheter är den ordinarie skolan inte så positiv för Daniel, Leyla, Frans och Dominik.

Fortsättning nästa sida

”Alla känner varandra här, säger Dominik, det tycker jag om. Vi stöttar och hjälper varandra.

– För mig var det själva uppbyggnaden som jag hade problem med, säger Frans. Lärarna byttes ut hela tiden. Jag fick också börja ny skola på högstadiet, ingen av de jag kände började i den skolan och lärarna var för stressade och för många. Jag tyckte alla sög. Det säger sig självt vad resultatet blev av min skolgång.

En fin gemenskap

– Utifrån min erfarenhet, säger Leyla, så behöver man lite mer omsorg från lärarna. Kanske att de behöver förstå oss elever bättre och ha mer koll på det här med psykisk ohälsa, grupperingar och gruppträck. Mobbning som påbörjats i låg- och mellanstadiet fortsätter ofta på högstadiet.

Flera av eleverna på Framtidsspår har blivit vänner och börjat träffas lite även utanför skoltid.

– Alla känner varandra här, säger Dominik, det tycker jag om. Vi stöttar och hjälper varandra.

– Vi gjorde en skolresa förra året, fortsätter Dominik, och efter det blev vi en tight grupp.

I år går skolresan till Tyskland och alla fyra skall följa med.

Framtiden

För Frans, som nyligen började på Framtidsspår, är det en bit kvar till arbetslivet och framtiden utanför skolan.

– Mina tidigare drömmar har krossats, säger Frans, så jag koncentrerar mig på att vara här. Mina största intressen är historia och politik.

För Daniel och Dominik är det inte så långt kvar till examen från Framtidsspår och verkligheten utanför skolans värld närmar sig.



– Det är väldigt svårt att ha en plan för framtiden, tycker Daniel. Just nu är jag fortfarande i stadiet att jag inte riktigt vet vad jag vill mer än att jag vill studera vidare och få en bred utbildning så jag kan välja senare. Polislinjen är något jag funderar på för där kan man välja olika inriktningar.

Dominik träffade vi redan för ett par år sedan och pratade om hans framtidsdrömmar.

– Förra gången vi träffades sa jag att jag inte visste något om min framtid, säger Dominik, men det har ändrat sig. Med tanke på hur bra lärare vi har på skolan så vill jag själv bli lärare. Jag vill bli en lärare som ger omsorg och som försöker förstå eleverna.

Framtidsspår

Framtidsspår är en folkhögskolekurs på gymnasienivå för unga vuxna som av olika anledningar inte fullföljt gymnasiet.

Framtidsspår erbjuder allmän linje, dvs ämnena svenska, engelska, matematik, religion, historia, samhällskunskap och historia.

Undervisningen är individanpassad.

Framtidsspår drivs i samverkan mellan Ljungskile Folkhögskola, Göteborgs Stads Arbetsmarknad- och vuxenutbildning, Reningsborg, Göteborgs Räddningsmission och Sankt Lukasföreningen i Göteborg.

reningsborg

tillsammans skapar vi framtidstro

Vill du skänka saker till oss?

Hjälp med hämtning av möbler

Vi hämtar era möbler utan kostnad.

FÖR ATT BOKA:

Ring och boka tid:

031-47 3000 eller boka på reningsborg.se/hämtning



Hjälp med att tömma ett boende?

Vi erbjuder ett prispaket med både tömning och städning över hela Göteborg med omnejd.

FÖR ATT BOKA:

Kontakta Ramo på tel. **070-979 42 11** eller ring butikstelefonen tel. **073-305 44 22**.
ramo.salaka@reningsborg.se

Inlämningstider för att lämna själv

WIESELGRENSPLETSEN

Wieselgrensplatsen 24
Tel: 031-16 66 00

FRÖLUNDA

Reningsverksgatan 1
Tel: 031-47 30 00

MAJORNA

Slottskogsgatan 1
Tel: 031-15 66 67

ANGERED

Angeredsvinkeln 9
Tel: 031-330 26 30

PARTILLE

Laxfiskevägen 4a
Tel: 031-47 90 10

PRYLINLÄMNING

Mån & ons 08.00 - 16.30
Tis & tors 08.00 - 17.00
Fre 08.00 - 15.00
Lör 11.00 - 15.00
Sön 10.00 - 14.00

PRYLINLÄMNING

Mån-fre 08.00 - 20.00
Lör 10.00 - 19.00
Sön 14.00 - 19.00

PRYLINLÄMNING

Tis-tors 10.00 - 18.00
Fre-lör 11.00 - 15.00

PRYLINLÄMNING

Mån - tors 08.00 - 16.30
Fre 08.00 - 15.00
Lör 10.00 - 14.00

PRYLINLÄMNING

Mån-tors 08.00 - 16.00
Fre 08.00 - 14.30
Lör 10.00 - 13.30



Reningsborgs secondhandbutik i Angered

Här får vi vara med och hjälpa andra

Nimo och Parween träffades första gången på Kompetenscentrum och båda två började samtidigt att praktisera på Reningsborg i Angered. Nu jobbar de tillsammans varje dag och har även blivit goda vänner.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Nimo och Parween jobbar både i secondhandbutiken och på Reningsborgs boende som ligger alldeles intill butiken. Boendet har 34 rum och tar emot personer med nödbistånd, en tillfällig boendelösning för att undvika hemlöshet.

” Jag tycker allt är roligt här, till och med att städa toaletterna. Jag tycker inte om att sitta hemma.

Boendet har under 2024 tagit emot 58 personer och varit fullbelagt i stort sett hela året.

Lägenhetsmarknaden i Göteborg är tuff och många har svårt att finna bostad. 260 000 personer erhöll nödbistånd under 2023, en siffra som innebär att många göteborgare inte har tak över huvudet.

Gör det fint för gästerna

Nimo och Parween städar och gör det fint för gästerna. När de visar oss boendet är det lugnt och tyst. Boendet består av två våningar med ungefär 18 rum på varje våning. De grönmålade väggarna ger en varm

känsla. Varje våning har ett stort och fullt utrustat kök där maten lagas av gästerna själva.

Nimo och Parween städar regelbundet alla gemensamma utrymmen. Varje gäst städar sina rum själva. När en gäst flyttar ut tar Nimo och Parween vid och gör en grundligare städning.

– Ibland är det fint i rummen, ibland är det katastrofläge, säger Nimo och skrattar.

– Jag tycker allt är roligt här, säger Parween, till och med att städa toaletterna. Jag tycker inte om att sitta hemma. Det räcker med lördag och söndag, sen vill jag till jobbet igen.

Trivs i Göteborg

Båda två bor i Gårdsten men kommer från olika länder. Nimo kom till Sverige från Somalia 2008 och Parween lämnade Irak 2014. Båda flydde från krigssituationer.

– Sverige är mycket bra för mig, berättar Parween. Jag har tagits emot väl och jag trivs i Göteborg. Hemma i Irak är det bara krig och bråk. Jag tycker



Parween och Nimo

mycket om mitt hemland, men jag är inte trygg där.

– Somalia finns här i Gårdsten, säger Nimo, att åka tillbaka är omöjligt.

Det bombades varje dag i deras hemländer. Krig och konflikter avlöste varandra. Det fanns inget annat val än att fly. Nimo har en dotter kvar i Somalia och en dotter som bor i Gårdsten. Parween har inga egna barn men många familjemedlemmar som hon saknar kvar i Irak.

De berättar att de blev oroliga när lappen ”om kriget kommer” låg i brevlådan.

– Vi har flytt krig, förklarar de, och vill inte att det skall komma hit. Vi blev väldigt oroliga samtidigt som vi inte kan tro att kriget kommer till Sverige.

Många olika arbetsuppgifter

När städningen är klar på boendet går Nimo och Parween över till secondhandbutiken och sina arbetsuppgifter där.

– I secondhandbutiken får jag göra en massa olika saker, berättar Parween, exempelvis putsa porslin och sortera textil.

– Dagarna går fort här, säger Nimo. När man gjort klart sina uppgifter hjälper man de andra. Hur framtiden ser ut vet de inte i dagsläget.

– Vi vill jobba här, säger båda entusiastiskt. Vi vill inte byta jobb.

Vi trivs så bra och får vara med och hjälpa andra.

” När man gjort klart sina uppgifter hjälper man de andra.



Reningsborgs secondhandbutik i Angered

Arbetet blir aldrig monotont och enformigt



– Jag trivs jättebra, säger Susanne. Det är så många olika sysslor och det blir aldrig enformigt eller monotont. Det finns alltid något att göra. Det är det som gör jobbet här roligt och intressant.

TEXT: INGELA ENETJÄRN
FOTO: NIKLAS LINDBERG

Susanne har varit på på Reningsborg i Angered under många år genom kontakten med Arbetsförmedlingen. När hon för några år sedan var i behov av sysselsättning, kände hon att secondhand var något hon gärna skulle vilja jobba med.

– Jag var på studiebesök med Arbetsförmedlingen på Reningsborg berättar Susanne. Jag visste ingenting om Reningsborg innan jag kom hit men kände direkt att detta skulle passa mig.

” Man märker att många kunder kommer hit lika mycket för att möta andra som för att handla.

– Jag hade samma dag varit på studiebesök på en mindre secondhand, men det lockade mig mer med en större butik.

Lärande under arbetets gång

Susanne har under åren fått stor erfarenhet av secondhandverksamhet och många prylar har gått genom Susannes händer. I en secondhandbutik vet man aldrig vilka varor som lämnas in, det finns inget bestämt värde och varan kan ha många år på nacken eller vara precis nyinköpt.

– Jag försöker hitta rätt pris genom att googla, berättar Susanne. Det är viktigt med priset. Det får inte bli för dyrt, kunderna ska kunna göra fynd.

– Jag tycker det är väldigt roligt med ”fina hörnan”, berättar Susanne vidare. Där försöker jag hitta de där speciella varorna, som märkesvaror till exempel, och sen sätta rätt pris förstås.

– Det är också intressant med det historiska. Det kommer in en

hel del antika saker och man kan se hur människor levde förr och vad de använde då.

En mötesplats

Susanne var ensamstående mamma till tre barn när hon började på Reningsborg. Hon hade ingen utbildning och var osäker i början.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle klara av, förklarar Susanne. Jag var exempelvis jätterädd för att stå i kassan först, men nu behärskar jag det och tycker det är roligt. Där får man också prata med kunderna.

Butiken är mer än en butik. Den är också en mötesplats.

– Man märker att många kunder kommer hit lika mycket för att möta andra som för att handla. Kanske ta en fika och prata en stund. Vissa stannar under hela öppettiden.

– Det är många som inte har så stora ekonomiska resurser och som

kan handla här för en billig peng och hitta riktiga fynd.

I början var Susanne mest på porslinsavdelningen, men undan för undan har ansvaret ökat.

– Just nu jobbar jag mest med skyltning, skor, väskor och smycken. Sedan hjälper jag naturligtvis till där det behövs.

– Det är en fin arbetsgemenskap här, fortsätter Susanne. Vi har lärt känna varandra under en längre tid och trivs ihop.

Trivsel och arbetsgemenskap är viktiga faktorer för en bra arbetsplats. På Reningsborg finns ytterligare en dimension genom att organisationens syfte är att hjälpa människor i behov av stöd.

– Visst tänker man på att arbetet här hjälper andra, säger Susanne. Det är plus på alla kanter när man jobbar på en plats där överskottet går till välgörenhet.

DÄCK & TVÄTT

Tvätta din bil och byt däcken hos oss!

Reningsborg Däck & Tvätt är ett socialt företag som som skapar arbetstillfällen för ungdomar i Frölunda och Tynnered. Infäkterna används för att kunna erbjuda anställning till så många som möjligt. Tillsammans med er vill vi minska arbetslösheten för ungdomar.

! I våra insamlingsboxar vid verkstaden kan du lämna kläder och skor till vår secondhand.

Prislista

Tvätt personbil

Utvändig tvätt..... fr 199:-

Ut- och invändig tvätt... 599:-

Tvätt husbil / lätt lastbil

Utvändig tvätt..... 799:-

Tvätt övriga fordon

Fråga på plats eller ring.

Däckbyte..... fr 399:-

Däckhotell..... fr 550:-

Öppettider och kontakt

Måndag – Fredag: 9.00 – 18.00

Telefon: 070 – 866 87 59

www.reningsborg.se

Månstengatan 1, V. Frölunda

vid Åkered rondellen



Reningsborgs secondhandbutik i Frölunda

Här finns inget vi och dom

På Reningsborg vill vi ständigt utveckla vår verksamhet för att erbjuda fler möjligheter till arbetsträning och andra arbetsintegrerade insatser. I vår källare i Frölunda huserar numera en möbel- och lackeringsverkstad. Mathias är arbetsledare och ansvarig för verkstaden.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Mathias beskriver sig själv som en person som trivs att vara med andra människor. ”Jag uppskattar att ha en funktion, att få finnas med- och för andra människor, säger han.

Han har tidigare jobbat med olika hantverk, bland annat som segelmakare.

”Det var ett väldigt roligt jobb men med för lite fokus på människor, därför valde jag att utbilda mig till socionom med socialpedagogisk inriktning där det fokuseras mycket på sammanhangens betydelse för välmåendet, säger Mathias. Det passade in väldigt bra på mitt eget synsätt”.

”Det är menings-
skapande att hjälpa
andra, det ger lugn
och motivation.

Efter examen ville han arbeta inom idéburen sektor och fick jobb som arbetsledare på Reningsborg. Civilsamhället har en viktig roll att spela, menar Mathias. ”Det finns så mycket hjärta och när man parar ihop det med professionalitet finns det plats för både kreativitet och handlingsutrymme.”

Möbel- och lackeringsverkstad

En av Mathias uppgifter har varit att starta upp en möbelverkstad, som nu också kompletterats med en lackeringsverkstad. Det finns huvudsakligen tre skäl till att det blev just en verkstad, berättar Mathias. ”Dels är det en vinning för klimatet när vi kan ge ett köksbord eller en byrå 20 år till i stället för att slänga det, dels är det ett rent ekonomiskt skäl; vi kan laga saker som vi sen kan sälja och få in pengar på. Slutligen är det en väldigt bra arbetsträningsform.”

”I verkstaden kan vi vara kreativa tillsammans, fortsätter Mathias. Vad ska vi göra med den här möbeln? Ska vi reparera, ge den ny funktion eller måla upp den? Vi arbetar tillsammans och en arbetsgemenskap har tagit form. Emellanåt går jag mer in i socialarbetarrollen, det blir samtal om livet och om deltagarnas utmaning och situation. Det finns tid för både och, det är viktigt, säger han. Kan man kombinera båda dessa i en bra arbetsmiljö och i en god gemenskap med andra kan vi skapa en frisk vardag tillsammans.”

”När viktiga delar i livet rasar är det lätt att dra sig undan och tappa den gemenskap vi kanske hade, fortsätter Mathias. Då blir gemenskapen på arbetsplatsen extra viktig, vi fikar och äter lunch tillsammans, här finns stöd att bygga upp de delar av livet som rasat och ge förutsättningar att ta nya steg.”

Viktigt att få lyckas

Mathias berättar att det inte finns krav på tidigare verkstadsvana för att arbetsträna i verkstaden, man får lära sig allteftersom och bidra med det man kan. De mer avancerade momenten gör Mathias själv. ”Många av våra deltagare har en historia av många



misslyckanden bakom sig och brottas med dåligt självförtroende. Upplevelsen av att jag kan, jag bidrar, fyller en funktion och att jag kan lära mig något nytt, stärker självkänslan. Vi vill hjälpa människor att hitta nya hållbara och positiva stigar i sina liv,” fortsätter Mathias.

”Den processen kan påbörjas ganska snabbt men sedan krävs tid. När man är ny som deltagare tar det ett tag innan man landar och kan börja växa. I slutet av placeringsperioden blir

det också en större oro hos deltagaren. Det är tiden där emellan vi har att spela på. Vi behöver minst ett halvår för att det ska bli fruktbart, helst ett år för att man ska hinna göra en resa. Man ska inte vara här längre än man behöver men tillräckligt länge för att hinna rusta sig för nya steg,” säger Mathias.

Här finns inget vi och dem

Utmaningarna för Mathias och hans kollegor är att hålla en lagom takt; att

komma med nya utmaningar men inte så stora att personen ger upp eller tappar fotfästet igen. Det är en svår balansgång som bygger på att man har en relation. ”Det är det relationella som gör att den ideella sektorn har så stora möjligheter, anser Mathias. Jag är med och slipar på samma bord, vi gör arbetet tillsammans.”

Fortsättning nästa sida



En stor motivation för deltagarna är att de hjälper andra genom sitt engagemang här, berättar Mathias. ”Vi har ju inga ägare som plockar ut vinsten, så det finns liksom inget vi och dom. Det är ett enda vi och vinsten vi gör delar vi med oss av till andra i behov. Glädjen det ger att kunna hjälpa andra kan vi dela tillsammans, alla bidrar till det. Det är meningsskapande att hjälpa andra, det ger lugn och motivation. Många hos oss vet vad det innebär att vara i nöd genom egna erfarenheter och förstår vikten av att finns för andra.”

”Nu har vi skapat en professionell verkstad med god kvalitet och har öppnat upp för beställningar från kunder, på till exempel lackering av köksluckor och en viss möbelrenovering. Vi tackar ja till det vi klarar av, det vi inte har kompetens för tackar vi nej till.”



Växande skede

Det är fyra personer i verkstaden just nu, men den är i ett växande skede. Framtidsvisionen är att i högre grad kunna göra tjänster åt kunder, framför allt lackering av köksluckor. ”Vi vill fortsätta förädla och reparera möbler i secondhandflödet samtidigt som vi gör beställningsjobb, säger Mathias, men vi vill också fortsätta skapa ny kreativ inredning genom återbruk. Det innebär en inredning av återbrukade möbler som är framtagna på ett socialt hållbart sätt. Vi har till exempel varit med och inrett en restaurang i Göteborg och ett hotell i Köpenhamn, det vill vi göra mer av! säger Mathias. Vi har en guldgruva i och med vårt stora inflöde av varor till våra butiker, det är win-win.”

Vill du anlita oss?

Vi på Reningsborg erbjuder nu lackering av köksluckor och möbler.

Du väljer kulör, vi slipar och sprutlackerar, vi kan även utföra enklare reparationer.

Vår verkstad drivs professionellt och bemannas också av deltagare i arbetsträning och andra personer i behov av en arbetsgemenskap. Vi har en tydlig social dimension i vår verksamhet och behöver därför en något längre tid i anspråk för de uppdrag vi får, i gengäld håller vi låga priser. Genom att anlita oss bidrar du till social och miljömässig hållbarhet. Vi ger fasta priser utifrån förfrågan.

Kontakt: mathias.werlinder@reningsborg.se



Välkommen till vår nya secondhand i Majorna

Öppettider: Tis, ons, tor 10.00 -18.00

Fre-lör 11.00 -15.00

Adress: Slottskogsgatan 1



”Supergod mat och fika och jättetrevlig personal.

”Vi väljer Reningsborgs konferens för att det är jättetrevliga lokaler att vara i.

”Vi tycker att det känns bra att bidra till er verksamhet.



”Det är så fint att få vara hos er. Man känner sig verkligen omhändertagen på det bästa tänkbara sätt!

Välkommen till Reningsborg konferens & event!

I vår härliga och ljusa lokal med högt i tak, stora valvfönster och en travers i taket kan vi erbjuda en unik atmosfär för exempelvis konferenser, möten, events eller konserter. Lokalen kan enkelt anpassas till olika typer av möbleringar och sittningar beroende på vilken typ av konferens/event som önskas.

Reningsborg står för hållbarhet med människan i centrum. Det betyder att när du har din konferens eller ditt event hos oss stöttar du samtidigt en hållbar verksamhet som hjälper människor till framtidstro och hopp.

Kontakta oss för att boka din konferens.

Gör din intresseanmälan i formuläret på vår hemsida:

reningsborg.se eller skicka en förfrågan via e-post: **konferens@reningsborg.se**

Vi finns på Reningsverksgatan 1 i Västra Frölunda.

reningsborg
second hand



Reningsborgs secondhandbutik på Wieselgrensplatsen

”Det här är den bästa arbetsplatsen jag jobbat på.”

Reningsborgs butik på Wieselgrensplatsen öppnade i maj 2021 och har nu blivit en etablerad och uppskattad butik belägen mitt på torget. Ahlam och Asso är två av Wieselgrensbutikens medarbetare, som båda har hittat sin plats och stortrivs med arbetet i butiken.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG





Asso kommer ursprungligen från Kurdistan men flydde därifrån till Sverige 1984. Han berättar att han blev väl omhändertagen när han kom till Sverige och att han snabbt började lära sig svenska för att lättare komma in i samhället. Under åren har han jobbat med många olika saker, bland annat som lackerare. Livet har tagit lite krokiga vägar, berättar han. Innan han kom till Reningsborg hade han varit arbetslös i 15 år och var deprimerad.

”Det är ett jobb som verkligen passar mig, jag har lärt mig så mycket

Asso bor på Hisingen och när han såg att det skulle öppna en secondhandbutik på Wieselgrensplatsen ansökte han genast om att få påbörja arbetsutbildning i butiken.

”Jag har alltid älskat secondhand, säger Asso, och jag gillar att jobba med händerna, att fixa och göra i ordning saker.” Så småningom övergick

arbetsträningen i en anställning och idag jobbar Asso med fritidsavdelningen, lampor och mattor.

Ahlam kom till Sverige från Libanon 1998 när hon gifte sig med sin man som redan bodde i Sverige. Under 25 år var hon hemmafru och tog hand om sina tre barn. Hon kunde ingen svenska eller engelska och de pratade bara arabiska hemma, vilket gjorde henne väldigt låst till hemmet. När barnen blev stora blev det ensamt att vara hemma och Ahlam kände att hon ville förändra sitt liv, komma ut i samhället och börja jobba. Hon började läsa svenska och anmälde sig därefter till arbetsförmedlingen, där hon fick tips om arbetsträning på Reningsborg. Wieselgrensbutiken ligger nära hennes hem och hon fick en arbetsträningsplats.

”Det är ett jobb som verkligen passar mig, säger Ahlam, jag har lärt mig så mycket.”

Idag har hon en anställning och är ansvarig för textil-, sko- och barnavdelningen i butiken.

”När jag kom hit insåg jag att jag kan mycket mer än jag trodde. När

jag fick en anställning var det en av de största sakerna som hänt i mitt liv. Mitt liv innan var ensamt, nu är jag självständig; jag kan, jag finns.”

Både Asso och Ahlam trivs väldigt bra på sin arbetsplats. ”Det är många snälla arbetskamrater, jag känner mig trygg på jobbet och får hela tiden lära mig nya saker”, säger Ahlam.

”Det här är den bästa arbetsplatsen jag jobbat på, säger Asso. Under alla 40 år jag varit i Sverige har jag aldrig trivts så bra som jag gör nu, jag kände mig inkluderad direkt. Vi har respekt för varandra även om vi kommer från olika bakgrunder. Det är ett meningsfullt jobb och jag känner att jag är en del av hela Reningsborg. Vi gör bra saker med de pengar som kommer in och kan på så sätt hjälpa många.”

Ahlam håller med, att Reningsborg hjälper andra är viktigt. Det händer något när man jobbar för någon annan än bara sig själv, menar hon.

I framtiden hoppas både Ahlam och Asso att de kan jobba kvar på Reningsborg. ”Jag vill alltid vara på jobbet”, säger Asso, jag hoppas jag kan jobba kvar här till pensionen, jag har några år kvar till dess.



Ateljé Spaljé Partille – en plats för kreativitet

Ateljé Spaljé i Partille har nu funnits i ett år och har i skrivande stund runt sex deltagare. Syftet med Ateljé Spaljés koncept är att erbjuda en arbetssträningsform i ett lugnare tempo och med kreativiteten som verktyg. Stor hänsyn tas till deltagarna och deras behov av anpassningar.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: NIKLAS LINDBERG

Petra är arbetsledare och ansvarig för Ateljé Spaljé-verksamheten i Partille. Hon stortrivs med arbetskonceptet. ”Kreativiteten har alltid varit viktigt för mig, säger Petra. Det är ett effektivt verktyg för att finna lust och glädje och kan också hjälpa oss att hitta tillbaka till oss själva när vi behöver det.

Det finns inget krav på kunskap eller tidigare vana för att bli placerad här, men man behöver vara nyfiken och intresserad av att testa på nya saker.”

”Våra dagar börjar alltid med en fem minuters avstämning på morgonen där deltagarna kan berätta hur dagsformen är, berättar Petra, sen tar

vi tag i det vi ska göra. När vi arbetar med händerna skapas både goda samtal och möjligheten att vara bekvämt tysta tillsammans.”

Synergieffekter

Deltagarna kan placeras från olika instanser, en del kommer till exempel via arbetsförmedlingen och en del via kommunens projekt ”Aktivera”, som innebär kortare placeringar på

10 veckor i taget. Tiden de är placerade i ateljén är olika, men sen finns möjligheten att gå vidare i arbetsträning i butiken eller på Café au Thé om man vill.

Reningsborg samarbetar mycket med Partille kommun. ”Det är roligt att kommunen uppskattar och förstår värdet av den här formen av arbetssträning”, säger Petra.

Det har också lett till flera synergieffekter och samarbeten. Ett exempel på samarbete är ett återbruksprojekt inom kulturgarantin, riktat till barn på fritids i årskurs 2 och 3 i kommunens alla grundskolor. Petra och ytterligare en kollega från Ateljé Spaljé åker en dag i veckan ut till de olika skolorna och håller en workshop med barnen. De pratar om hållbarhet och har med sig utrensade t-shirts från second-handbutiken som barnen får göra bollar av. Bollarna sätts sen ihop till en form utifrån ett tema som barnen har valt och blir ett konstverk. Projektet kommer resultera i en utställning med alla skolornas konstverk.

Framtidsdrömmar

Petra har många drömmar och tankar för framtiden. På sikt hoppas Petra att de kan vara två medarbetare som



” Kreativiteten är ett effektivt verktyg för att finna lust och glädje



arbetar med ateljén så att de kan ta emot fler deltagare och utveckla verksamheten ytterligare. Hon hoppas också kunna fortsätta med externa uppdrag och samarbeten. Tillsammans med Ateljé Spaljé i Frölunda har de olika uppdrag med företag igång, vilket är roligt och givande för både

deltagare och arbetsledare och ger samtidigt en inkomst till verksamheten. ”När secondhandbutiken öppnar på andra våningen kommer det så småningom finnas en ”Butik Ateljé” där våra produkter kommer att säljas, men det ligger längre fram i tiden. Vi stressar inte fram någonting, säger

Petra. Det vore också roligt att ta fram ett koncept med olika workshops ihop med Café au Thé. Idéerna är många! Den trygga basen måste finnas kvar men sen är det roligt att freestyla!” avslutar Petra.

reningsborg
second hand

Reningsborgs secondhandbutik i Partille

Nu laddar vi för större butik!

Inom kort utökar vi vår butik i Partille med ytterligare en våning! Detta möjliggör ett större utbud av både möbler, husgeråd och kläder. Missa inte heller att ta en fika eller lunch i vårt härliga café.



På Café au Thé finns inget som heter "att misslyckas"



Louise är verksamhetsansvarig för Café au Thé, som sedan november 2024 flyttat in i nyrenoverade lokaler i Reningsborgs secondhandbutik i Partille.

De större lokalerna och ett nära samarbete med secondhandbutiken ger möjligheter till både ökat caféutbud och att kunna ta emot fler personer i arbetsträning.

"Här är varje persons insats viktig och meningsfull, säger Louise. Det är inga hittepå-jobb. Vi jobbar till-

sammans och lär av varandra. Vi har fina samtal om livet medan vi arbetar."

Caféet har en tillåtande och inlyssnande miljö där det är tillåtet att misslyckas. "Fast vi använder inte ordet misslyckad här, säger Louise, vi tänker "nu var det så det blev, då gör vi så här istället."

Caféet erbjuder konferenser på plats i lokalen. En gång i månaden anordnas seniorluncher, det finns även tankar på stickcafé och föräldragrupper framöver. "En tradition vi fortsatt med är våra konstutställningar; vi har utställning med fyra veckors intervall med vernissage en lördag i månaden. Vår förhoppning är att ännu fler hittar till vårt café. Vi vill vara en mötesplats för gemenskap och sammanhang för både kunder och medarbetare," avslutar Louise.



Café au Thé – vi serverar kaffe med omtanke

I vår secondhandbutik i Partille finner ni vår hemtrevliga mötesplats Café au Thé! Kom in och njut av förstklassigt kaffe, hembakat fika och god lunch som lagas från grunden.

Vi har student- och pensionärsrabatt.
Gratis WIFI och dagstidning.
Caféet har en egen ingång på baksidan så att du kan besöka oss även när butiken är stängd.

Öppettider
Tis-fre 11.00-15.00
Lör 10.00-14.00

Välkommen till
Laxfiskevägen 4a,
Partille

Konferens och beställningar

Vi har en konferenslokal för uthyrning med plats för upp till 25 personer. Vi dukar fram gofika och lunch – allt efter era önskemål.

Vill ni ha möte i egen lokal kan ni beställa mat och fika för avhämtning eller leverans.

Kontakta oss för mer information:

Tel 076-610 36 62
cafeauthe@reningsborg.se

Följ oss:

Instagram @cafeauthereningsborg
facebook: @cafeauthe

”Jag bakar med kärlek”

Det lyser om Anastasiia, både av förväntan och lite nervositet. Hon har en vacker gul och blå sjal om axlarna som hennes mamma virkat. Hon skall strax iväg till sin första dag på SFI, svenska för invandrare. Hon ser fram emot att lära sig svenska ordentligt och sedan kunna utbilda sig till konditor.

– Det bästa jag vet är att baka och jag älskar att svenskarna fikar så mycket. Fika är livet, säger Anastasiia och ler.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NIKLAS LINDBERG



Kriget kom som en chock

Redan som liten tyckte hon om att baka och hon lärde sig bakandets alla konster av sin mamma och mormor hemma i Ukraina. Lukten av nybakade kakor och pajer fyllde ofta huset med värme och trygghet.

– Jag bakar med kärlek, säger Anastasiia, precis som min mamma gjorde.

Tryggheten i hemlandet försvann abrupt när Ukraina blev invaderat i februari 2022 och staden Kherson där Anastasiia, hennes man Volodymyr och dottern Olha bodde invaderades.

– Kriget kom som en chock, berättar Anastasiia. Vi hade inte fått någon förvarning, bombningen satte igång klockan fyra på morgonen. Vi flydde från ena dagen till den andra och fick lämna allt.

Föräldrarna och hennes syster med familj valde att stanna kvar i landet, men Anastasiia och hennes familj tog sig till Bulgarien för att några månader senare komma till Sverige.

– Vi hade ett bra liv i Ukraina, fortsätter Anastasiia. Vi levde ungefär som ni här i Sverige. Vi drev en egen verksamhet inom bilbranschen och Olha gick i en bra skola.

Trygga från första början

Efter tre månader i Sverige kom familjen till Reningsborgs boende i Frölunda och här har de bott sedan dess.

– Vi var oroliga och rädda under flykten till Sverige, berättar Anastasiia, men på Reningsborg kände vi oss trygga från första början. Nu känner vi oss hemma här trots att vi saknar vårt hem i Ukraina väldigt mycket.

Olha kunde efter endast ett par veckor i Sverige börja på Engelska skolan i Frölunda och har gått där sedan dess. Hon trivs i skolan och har lätt för att lära. Hon pratar flytande engelska, väldigt bra svenska och har nyligen börjat läsa spanska. Olha drömmer om att studera på Harvard och bli läkare.

” Jag kände att jag hittat mitt kall igen. Alla har stöttat mig och jag har fått många fina vänner. Reningsborg är min andra familj.

Hon har fått svenska vänner men saknar sina vänner i Ukraina väldigt mycket.

Min andra familj

Det var viktigt för både Anastasiia och hennes man Volodymyr att jobba i Sverige, att skingra tankarna och få arbeta med händerna. Volodymyr började som volontär på Reningsborg där han reparerade cyklar. Ganska snart fick han jobb på restaurangen 28+ för att sedan gå vidare till att arbeta som vaktmästare och kökshjälp på

Hovås Kallbadhus. Anastasiia började också som volontär på Reningsborgs secondhand, men övergick sen till Café au Thé där hon fick utveckla sina kunskaper inom bakning, caféverksamhet och svenskarnas fikakultur.

– Jag började att baka kakor till caféet och jag experimenterade med olika smaker och recept, berättar Anastasiia. Louise, caféets chef, guidade och stöttade mig och för det är jag henne evigt tacksam.

– Jag kände att jag hittat mitt kall igen, förklarar Anastasiia. Hela teamet stöttade mig och jag fick många fina vänner. Reningsborg är min andra familj.

När kriget är slut

Anastasia har inte bara förlorat sitt hemland och sitt liv i Ukraina utan även båda sina föräldrar på grund av kriget. Hon drömmer om att återvända till sitt älskade Kherson och lägga blommor på sina föräldrars gravar.

– Vårt boende står kvar, berättar Anastasiia, men mina föräldrars hus är förstört. Vi hoppas kunna åka tillbaka när kriget är slut, men som det är nu går inte det. Det flyger fortfarande drönare och missiler över Kherson varje dag.

– Min stad ligger vid frontlinjen. När jag pratar med min syster så hör jag explosioner i bakgrunden och en gång slog en granat ner i min systers trädgård medan vi pratade.

Tills den dag kriget tar slut är Anastasia och hennes familj trygga här i Sverige. Vi svenskar kan ha svårt att förstå hur det är att leva under den press det innebär att tvingas fly sitt hemland och möta en ny värld i ett nytt land. Men vi kan vara medvandrare på den väg som Anastasiia och andra ukrainska vänner går. Tillsammans är vi starkare och tillsammans kan vi skapa framtidstro.





”Det är kul att få lära sig nya saker, alla hjälps åt och vi lär av varandra



Ett gott gäng på Däck och Tvätt

Dennis har arbetstränat på Däck och Tvätt sedan september 2023. Han är 24 år och jobbade tidigare i sina föräldrars café med tillhörande butik.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER
FOTO: NIKLAS LINDBERG

När caféet såldes kunde Dennis inte jobba kvar och blev sittande hemma i 10 månader utan att veta vad han ville göra härnäst. En dag frågade hans bror Christian, som sedan flera år arbetar på Däck och Tvätt, lite på skämt om han inte skulle komma och jobba där. Dennis

tog honom på orden och pratade med sin arbetsförmedlare om att få en arbetsträningsplats och fick det. Sedan dess har han varit en uppskattad medarbetare på Däck och Tvätt.

Dennis säger att han trivdes direkt. ”Det är bra arbetskamrater, det är en stor del av trivseln, vi är ett gott gäng, säger han. ”Det är också väldigt roligt att få göra så många olika arbetsuppgifter, det händer hela tiden nya saker och ingen dag är den andra lik”.

Alla hjälps åt

Högsäsongen på Däck och Tvätt infaller under däckbytesperioderna, de veckorna är det full fart och en ny kund var 20 minut. Under lågsäsong tvättar de bilar

och passar även på att ta på sig andra uppdrag, som lokalrenoveringar, enkla bilreparationer och servicejobb.

”Det är kul att få lära sig nya saker, alla hjälps åt och vi lär av varandra”, säger Dennis. ”Jag hade ingen tidigare kunskap eller intresse av bilar eller snickeri, jag har fått lära mig alltefter som. Inga arbetsuppgifter är tråkiga och arbetsdagarna går fort.”

Dennis arbetsträningsperiod går mot sitt slut, om det blir en förlängning, studier eller något annat återstår att se. Under tiden på Däck och Tvätt har Dennis både hittat nya intressen och en ny riktning; första målet är att ta körkort och i framtiden är siktet inställt på att bli bilmekaniker.

Hållbarhet som skapar framtidstro

2024 i siffror

209 691
köp har gjorts
under året.

Våra second-
handbutiker
sålde för

37
miljoner
kronor

42 st
boendeplatser
för flyktingar
från Ukraina

58 personer har bott på vårt boende
för personer med nödbistånd.

Våra 3 starkaste varugrupper
är kläder, möbler & husgeråd

Enligt medarbetarenkäten 2024 anser:

89% av alla anställda att deras arbetsuppgifter
är meningsfulla och intressanta.

92% av alla anställda att de är stolta över att jobba på
Reningsborg och skulle rekommendera arbetsplatsen.

96% av alla anställda att de behandlas jämställt oavsett könsidentitet,
sexuell läggning, religion/trosuppfattning och bakgrund.

Vi har bedrivit
hållbar
verksamhet i
33 år

Våra kunder
lämnade in över
**1200 ton
varor**

177
deltagare på
arbetsträning

I genomsnitt
3400
besökare per
försäljning i
våra 4 butiker

Vi skickade
600
ton varor
utomlands

25
transporter
av second-
handvaror
till Polen och
Rumänien

80
volontärer

Hållbarhet på Reningsborg

Reningsborg jobbar
med hållbarhet på
många sätt: Socialt,
ekonomiskt och miljö-
mässigt.

I över trettio år har vi arbetat med
cirkulär ekonomi, motsatsen till "slit
och släng-samhället". I stället för att
tillverka, köpa och slänga varor,
används i den cirkulära ekonomin
allt som är tillverkat så länge det går.
När varorna är förbrukade återan-
vänds de och återvinns om och om
igen. Ett slags kretslopp helt enkelt.

Enkelt att göra rätt

Genom våra butiker gör vi det lätt
för människor att handla hållbart.
Vi har generösa öppettider för inläm-
ning och handling, bra skick på
varor, förmånliga priser och lättill-
gängliga butiker.

Möbelrenovering

Vår verkstad för möbelrenovering
gör att ännu fler varor kan säljas och
återbrukas istället för att slängas.

Hållbarhet med människan i centrum

I våra butiker ges både prylar och
människor en andra chans.

I våra verksamheter erbjuder vi
förberedande insatser för människor
som på olika sätt hamnat utanför
arbetslivet. De får stöd och väg-
ledning genom praktik och arbets-
träning.

Vårt fokus på människan i centrum
innebär att vi i våra verksamheter
vill skapa en god arbetsmiljö, olika
typer av mötesplatser, aktiviteter för
barn och unga, stöd till våra inter-
nationella samarbetspartners samt
ge möjlighet för människor att bidra
med sin tid och sina kunskaper för
andra i volontärskap och mycket mer.

Tillsammans skapar vi framtidstro!

Rannebergens mötesplats



Följ oss på
ranne.motesplats
för mer
information

En mötesplats för boende i Rannebergen.
Vi erbjuder en plats för personlig utveckling
och gemenskap för vuxna och barnfamiljer.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT

YOGA | SPRÅKCAFÉ | SAMHÄLLSSTÖD | ENGELSKAKURS
KREATIVT CAFÉ | DATAKURS | SAGOSTUND FÖR BARN
LÄXHJÄLP | MUSIKCAFÉ | TRÄNING FÖR KVINNOR

ETT SAMARBETE MELLAN



Göteborgs
Stad

reningsborg
tillsammans skapar vi framtidstro



Bostads
bolaget



En berättelse om helande och hopp



Till Beginning of Life i Moldavien kommer många människor från svåra livssituationer och trauman, här får de stöd och hjälp till ett bättre liv. Kristina är en av deltagarna som fått en ny riktning i livet efter att ha deltagit i Beginning of Lifes olika verksamheter. Reningsborg har stöttat Beginning of Lifes arbete sedan 2011.

TEXT: ANNA HÅKANSDOTTER | FOTO: BEGINNING OF LIFE

Kristina är en begåvad skådespelerska. Hon har haft en svår uppväxt med en styvfar som ständigt misshandlade hennes mamma. Kristina var fortfarande ung när hon själv blev gravid och när hon berättade det för sin pojkvän övergav han henne och barnet. På grund av graviditeten förlorade Kristina också sitt jobb på teatern. De otrygga ekonomiska omständigheterna, traumat från uppväxten och den ilska hon kände mot sin styvfar och barnets pappa kom att påverka hennes förhållande till sin dotter negativt. Kristina blev frustrerad och aggressiv mot sitt eget barn.

Känslomässigt stöd

När dottern var tre år kom Kristina i kontakt med Beginning of Life via deras verksamhet Psychological Art Studio (PAS). PAS är utformad för att öka emotionell, psykisk och socialt välbefinnande för människor som kämpar med smärta, rädsla, ångest och andra konsekvenser av traumatiska upplevelser i sina liv. Genom PAS fick Kristina både känslomässigt och psykologiskt stöd. Hon fick även materiellt stöd och möjlighet att arbeta

deltid och få en inkomst genom att sy leksaker i Beginning of Lifes sociala företag Art Story. Hon och hennes dotter deltog tillsammans i Urban Kids, Beginning of Lifes öppna förskola. Den erbjuder föräldrautbildning och stöd till ensamstående mammor och deras barn. Med tiden började deras relation att läka.

Acceptans och förlåtelse

Allt eftersom Kristina kunde börja bygga upp sitt liv igen återvände hon till teaterscenen. Hennes dotter började skolan och trivdes där. När Kristinas ekonomiska situation stabiliserades behövde hon inte längre materiellt stöd från Beginning of Life men fortsatte att delta i en föräldrastödsgrupp varje månad. Hon började också intressera sig för kristen tro.

I julas satte Beginning of Life upp en teaterpjäs som berättade historien om en kvinna som hade bevittnat sin fars övergrepp mot sin mamma under barndomen. I pjäsen sitter kvinnan framför en spegel och reflekterar över sitt förflutna när hennes yngre jag dyker upp i spegeln. När kvinnan får

berätta sin historia för sitt yngre jag när hon till slut fram till en acceptans och förlåtelse och hittar också fram till en gudstro. Kristina bjöds in att spela huvudrollen. Parallellerna mellan Kristinas liv och karaktärens resa var slående. Hennes dotter spelade den yngre versionen av karaktären. När Kristina läste replikerna gick hon inte bara in i en roll; hon berättade sin egen historia för sin dotter och bad om förlåtelse för den smärta hon hade orsakat henne. I slutscenen krossar huvudpersonen spegelglaset som skiljer henne från hennes yngre jag och omfamnar henne. Många i publiken blev rörda till tårar av Kristinas autentiska skildring av karaktärens känslor.

Efteråt berättade Kristina att det var mer än en roll – pjäsen blev hennes resa till förlåtelse och den berörde henne djupt. Föreställningen spelades sju gånger och nådde mer än 400 personer. Den fick beröra många med sitt budskap om hopp och försoning. Men viktigast av allt var den förändring och försoning som Kristina och hennes dotter fick uppleva.





Emseni jordbruksprojekt:

”Jag ser en ljus framtid för Emseniskolan.”

Eswatini, eller Swaziland som landet hette innan 2018, är ett kungadöme i sydöstra Afrika. Det lilla landet ligger insprängt mellan Sydafrika och Mosambique. Fattigdomen är utbredd. Eswatini räknas som ett av världens fem fattigaste länder där nära hälften av invånarna lever i extrem fattigdom. Eswatini är dessutom ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: EMUSENI AGRICULTURAL PROJECT

I tio års tid har Reningsborg sponsrat frukostar till över 900 elever på två skolor i landet. Barnens hälsa och studieförmåga har förbättrats avsevärt sedan frukostarna infördes. Sedan två år tillbaka finansierar vi även ett odlingsprojekt i den minsta skolan Emseni som ligger långt ute på landsbygden.

Många av skolbarnen livnär sig endast på den frukost och lunch de får i skolan. Tillsammans med organisationen Sower Enterprise startade Reningsborg odlingsprojektet Emseni Agriculture Project, som är ett konkret steg i syfte att minska extrem fattigdom i området och öka barnens näringsintag och förbättra deras hälsa.

Projektet blev snabbt en succé. Majs, morötter, lök, bönor och kål trivs i jorden och växer snabbt med flera skördar varje år. Under 2024 utökades också projektet med uppfödning av kycklingar. Nu får drygt 80 barn varje dag en näringsrik frukost och lunch. Grönsaksskörden har till och med blivit så stor att skolan även fungerar som en slags handelsträdgård dit byborna kommer för att köpa grönsaker. Utmaningar finns förstås. Vädret är till exempel alltid en faktor, då både långvarig torka eller stora mängder regn kan förstöra skörden.

Musa Tzabede är projektledare på plats i Eswatini. En vecka per månad åker han till Emseniskolan för att se att allt fungerar, hjälper till med odling och skörd, vidareutbildar personal och fortsätter att utveckla projektet. Målet är att odlingsprojektet skall vara självförsörjande inom en femårsperiod.



◀ Odlingsteamet i Eswatini

Vi ställde några frågor till Musa om Eswatini, arbetet och hans engagemang:

Varför har du valt att arbeta med att hjälpa barnen och familjerna i Emseni?

– Min längtan att hjälpa människor ligger till grund för beslutet. Jag har en stark önskan och drivkraft att tjäna andra människor plus att jag älskar jordbruk! Den kombinationen gör mitt arbete fantastiskt.

Vad behöver barn och familjer mest i de områden du arbetar?

– Behoven är stora, men den här delen av Eswatini kämpar fortfarande med något så grundläggande som rent vatten. Den utvecklingen går långsamt jämfört med andra delar av landet.

Vad tror du är den främsta orsaken till att det finns fattigdom bland familjerna runt Emseni?

– De flesta av familjerna har inte tillräckligt med resurser som rent vatten eller ekonomisk möjlighet att kunna försörja sig genom exempelvis egna odlingar. Det är särskilt svårt under de torra sommarmånaderna då det behövs mycket vatten. Många kämpar för att skapa möjligheter till försörjning för sin familj, men det finns också de som tror att de behöver någon annan som hjälper dem att utvecklas.

Hur gör du för att inspirera och engagera människor i odlingsprojektet?

– Det finns flera saker som skapar engagemang, exempelvis att tydligt visa på att drömmen om en bättre framtid är möjlig och att målen är uppnåeliga. Vi lyssnar på familjerna och skolpersonalen och tillsammans identifierar vi de möjligheter som finns.

– Det är viktigt att visa att det som börjar smått sedan kan växa. Vi startade med majs- och kålodlingar som vi vet växer bra och nu har vi utökat med fler grönsaker och även kyckling-uppfödning.



” Vårt mål är att odlingsprojektet skall bli självförsörjande

– Att bygga ett bra team är avgörande för att kunna utveckla projektet. Jag kan inte göra allt själv utan anförtror uppgifter till olika medlemmar i teamet. Vi bygger detta tillsammans.

På vilket sätt ser du förändringar bland barnen sedan odlingsprojektet startade?

– Barnen är friskare sedan de börjat äta grönsaker till lunchen. Regeringen försenade lunchleveranserna med flera månader under 2024, men då kunde skolan servera både majs och bönor från odlingen. Det var avgörande för att barnen inte skulle gå hungriga.

– Skolresultaten har också förbättrats. Sjundeklassarna fick pris för bästa prestation förra året. Lekplatsen (som sponsrades av Ebba Petterssons privatskola red.anm) har också spelat en viktig roll för barnen. Det har uppmuntrat många av dem att komma till skolan i tid och få uppleva glädjen i att leka, gunga och klättra.

Hur många byar och människor runt skolan gynnas av odlingsprojektet?

– Än så länge är det fortfarande byn runt skolan, kanske ett femtiotal personer utöver eleverna som nu drar nytta av jordbruksprojektet. Vi planerar och hoppas på att utveckla projektet där fler människor och byar kommer att engageras och få del av tillväxten.

Hur ser du på Emsenis framtid?

– Jag ser en ljus framtid för Emseni-skolan. Det är en fantastisk gåva skolan fått genom sponsringen från Reningsborg. Vårt mål är att projektet skall bli självförsörjande.

– Skolan har potential att bli ett centra för att skapa matförsörjning för skolor runt omkring Emseni. Det finns stora arealer som än så länge inte är i bruk runt skolan plus att jorden är väldigt bördig. En stor verksamhet kan komma att växa fram i Emseni.



Samtal om livet med romska kvinnor

- Det är väldigt ovanligt att romska kvinnor jobbar utanför hemmet. Det är accepterat i vår by att vi som romska kvinnor arbetar, men det är inte det normala i vårt samhälle.

TEXT: INGELA ENETJÄRN | FOTO: NETWORKS

Vi sitter tillsammans med ett femtontal romska kvinnor i Deces textilverkstad i byn Siria. Det är en uppspelt stämning med mycket skratt. Vi är några svenskar från Reningsborg som fått privilegiet att under en stund få lyssna till när de romska kvinnorna berättar om sin livssituation. Vi får lov att ställa vilka frågor vi vill. Det är en mycket speciell situation då

den romska kulturen vanligtvis inte uppmuntrar till samröre med Gadjos (icke-romer). Det ligger en härlig, förväntansfull stämning i luften. Det märks att de är lite spända över att ha oss där.

Dece textil- och läderverkstad har funnits i 16 år. Dece har drygt trettio anställda romer och verksamheten går

bra, beställningar kommer regelbundet in från Kina, USA, England och Sverige. När vi knackar på i verkstaden jobbar kvinnorna med att tillverka persienner mot mygg som beställts från Hongkong. Männerna i verkstaden strax bredvid tillverkar bland annat läderväskor och bälten.

- Det är väldigt bra att jobba här, säger en av kvinnorna. Arbetsplatsen är alldeles intill där vi bor och för oss är det viktigt att jobba nära hemmet för våra barns skull. Vi känner oss trygga här och vi är stolta över vår arbetsplats.

- Vi hade inget jobb innan vi fick arbete här, berättar en annan av



kvinnorna. Ingen anställer en romsk kvinna. Vi levde på ett litet socialbidrag och hade det väldigt svårt. Vi hade jordgolv i hemmet och alla sov i samma rum. Vi hade inte ens ordentliga skor på fötterna utan gick omkring i flip-flops i snö och regn.

– Vi behövde hjälp med allt eftersom vi inte hade något jobb eller någon inkomst, fortsätter kvinnan, men Networks anställde oss trots att ingen av oss kan läsa eller skriva.

En annan av kvinnorna säger:

– Tack vare jobbet har vi nu kläder, skor, mat, allt vi behöver. Vi har ordentliga golv i våra hem, vi har ett kök, badrum och separat sovrum. Att arbeta här har helt förändrat vår livssituation och vårt sätt att tänka. Vi är tacksamma för allt.

Vi ställer frågan vem som tar hand om hemmet och barnen nu när de arbetar.

– När vi jobbar måste männen hjälpa till hemma, berättar en av kvinnorna. De får se efter djuren, de får sopa golvet och laga mat.

Kvinnorna skrattar, pratar i munnen på varandra och gestikulerar. Det är tydligt att de tycker det är roligt att männen får göra det som traditionellt ses som kvinnans uppgifter i hemmet.

När vi ställer frågan om vem som bestämmer hemma fylls rummet av ännu mer skratt.

– Det beror på mannen, säger den ena kvinnan.

– Nej, svarar en annan, det beror på kvinnan. Min man säger att ”det min fru säger, det gäller”. Vi kvinnor vet vad som behöver köpas till hushållet, vilken mat som skall lagas etc. Vi har ansvaret och kunskapen om hemmet.

Många romer väljer bort skola och utbildning för sina barn, men i Siria går i stort sett alla barn i den kommunala skolan och kommer efter skoltid till Eden Center för undervisning. På området ligger också en förskola och läxhjälp för barn i grundskoleålder. Det behövs extra stöd till de romska barnen eftersom majoriteten av föräldrarna inte



kan läsa eller skriva. Att de romska familjerna i Siria väljer att låta sina barn gå i skolan är en fantastisk utveckling.

”Tack vare jobbet har vi kläder, skor, mat, allt vi behöver. Vi har ordentliga golv i våra hem, vi har ett kök, badrum och eget sovrum. Att arbeta här har helt förändrat vår livssituation och vårt sätt att tänka. Vi är tacksamma för allt.”

Familjen är väldigt viktig för romerna och de är särskilt beskyddande mot döttrarna. Att gifta sig är en självklarhet. En av kvinnorna gifte sig när hon var fjorton år.

– Jag var tvungen att göra allt i hushållet själv. Det var hårt arbete, men det är så man gör. Jag var för ung. Men vi anklagar inte våra föräldrar för att de gifte bort oss tidigt. Det är helt enkelt vår kultur.

Det är viktigt att mannen har ett jobb för att kunna försörja sin fru och kommande familj.

Vi frågar hur mycket döttrarna har att säga till om när det gäller valet av äkta man. En kvinna svarar:

– Pojkarna skall alltid fråga föräldrarna om de får gifta sig med deras dotter, men om dottern inte tycker om pojken behöver hon inte gifta sig.

Efter en stunds samtal har kvinnorna blivit varma i kläderna. Spänningen har släppt och vi har väldigt roligt tillsammans trots språkförbistringar och våra monumentalt olika kulturer. Kvinnorna själva är i alla olika åldrar och med olika personligheter, men gemenskapen dom emellan känns väldigt tydligt.

Fortsättning nästa sida

– Vi är som en familj här, förklarar de. Vi delar allt. Om jag har med en bit bröd till arbetet så delar jag det med alla här.

Vi frågar om det händer att de blir osams.

– Vi grälar om mat, vi grälar om allt, säger någon, men vi förlåter varandra inom fem minuter. Vi försöker lära

våra döttrar detta: att prata om allt, ha konflikter och gräla, men förlåta varandra snabbt och lyssna på varandra.

– När vi har något att säga säger vi det till personen direkt, fyller en annan kvinna in.

Vårt möte går mot sitt slut. Vi är alldeles varma i hjärtat över samtalet och slås av vilken glädje kvinnorna

utstrålar och med vilken öppenhet de berättat om sina liv. Stoltheten de känner över sitt jobb, sin kultur och sin familj är tydlig. Det finns en styrka i dessa kvinnor och ett starkt syster-skap. Deras anställning hos Dece har förändrat deras liv i grunden. Tillsammans tar de ta sig an de utmaningar de möter i livet.



Dece

Reningsborg har samarbetat med organisationen Networks i Rumänien sedan 1996.

Genom innovativa idéer skapar Networks arbetsmöjligheter för att bryta generationsfattigdom bland romer.

DeceClothing är ett företag som tillverkar högkvalitativa produkter i bland annat läder och ull. Företaget är medlemmar i World Fair Trade Organization och tänker hållbarhet i varje led. Ett fyrtiotal anställda arbetar i fabriken. Varorna säljs bland annat i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA.

Gå in på dececlothing.com och beställ varor direkt från hemsidan.



Våra företagsvänner Joakim & Amanda

Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur:

Genom vårt samarbete med Reningsborg kan vi hjälpa till att göra skillnad. Samtidigt får mina medarbetare chansen att på ett konkret sätt se hur deras arbete kan hjälpa andra. Tillsammans med Reningsborg vill vi utveckla en ny kulturscen för barn och unga samt utveckla hur man arbetar med rekonditionering av möbler.



Amanda Mikaelsson, Hope Advokater:

"För Hope Advokater är det viktigt att arbeta för ett hållbart samhälle, inte minst i en bransch som sällan står på barrikaden för att skapa förändring för samhällets resurssvaga och de som behöver det mest. Genom samarbetet med Reningsborg får vi möjlighet att vara med och bidra till ett socialt,

ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi skriver under på alla delar av Reningsborgs värdegrund och ser fram emot att kunna fortsätta vara med och skapa framtidstro.

Vårt samarbete med Reningsborg en viktig och självklar del av vår verksamhet.

Vi bidrar bland annat ekonomiskt till föreningens årliga lotteri så att Reningsborg oavkortat kan skänka lotteriets intäkter till föreningens hjälparbete. Vi hjälper även till med vår juridiska kompetens när sådana frågor uppkommer och är gärna med som volontärer på försäljningar.

Jag är glad och stolt över att vårt samarbete kan bidra till samliga delar av Reningsborgs arbete; från arbetsstillfällena i secondhandbutikerna, trygghetsvårdar i skolorna och flyktingboende till flera fantastiska satsningar på barn, unga och familjer."



VÅRA FÖRETAGSVÄNNER

Abigo Medical AB
AJS Reklam
Alexanderssons Fastigheter i Gbg AB
Ahlma Fisk
Arkipelagen Företagscenter AB
aXess Promotion
B.Engelhardt och Co AB
Bee-partner
Bergman&Höök Byggnads AB
Bostadsbolaget
Bryngeld Fiskeri AB
Börjessons Utbildning och Underhållning AB
Destination Tynnered
Fjellmans begravningsbyrå
FlyttDax
Fyrbåkspressen
Familjebostäder
Gillis Edman Begravning & Familjejuridik
Hamnehögs
Hope Advokater
Husvärden AB
Ica Supermarket Åkered
IWM Music Production
Jurio
Kaminsky Arkitektur
Kjell och Agneta Bramwall
Lundins Fastighetsbyrå
Länsförsäkringar i Gbg och Bohuslän
Nilssons Plantskola
PGA utveckling
Promas
Rydeko Rydbergs EI och Konsult AB
Sjölings ljud
Skryta
Stylt Trampoli AB
Stena Fastigheter
Stena Rederi
Swedbank-Frölunda
Sofia Jerlov-inredning
Thomas Hagby AB
TryckP AB
True Concept
Volkswagen Sisjön
Önnereds HK

Vill du bli
företagsvän?
Kontakta
Ingela Enetjärn
Tel: 0709-79 42 12
E-post: ingela.enetjarn@reningsborg.se



Hjälp oss hjälpa!

Var med och skapa framtidstro med oss!
Stötta något av våra projekt med en engångssumma eller genom att bli månadsgivare.

GÅVOPAKET

Fattigdoms- & människohandelsprevention
för unga i Moldavien

Frukostpaket för skolelever i Eswatini

Utbildning för romska barn i Rumänien

Förskola för romska barn i Serbien

Fritids- och lovverksamhet för barn i Göteborg

BLI MÅNADSGIVARE

Stöd något av våra projekt med en fast summa varje månad. Läs mer på www.reningsborg.se.

GE EN ENGÅNGSSUMMA

Ge en gåva via vårt 90-konto, swish eller bankkonto. Märk insättningen med önskat projekt.

Swish: 123 900 69 33

90-konto: pg 90 06 93-3

Bankgiro: bg 900-6933

90 KONTO | SVENSK
INSAMLINGS
KONTROLL



FACEBOOK
[@reningsborg](https://www.facebook.com/reningsborg)



INSTAGRAM
[@reningsborg](https://www.instagram.com/reningsborg)



HEMSIDA
www.reningsborg.se

reningsborg

www.reningsborg.se